

De gamle platter fortæller – 76.

DAGBLADETS navnkundige journalist, salige Arne Jensen, skrev i starten af 1970'erne artikelserien "De gamle platter fortæller" om kongeskiverne fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Det blev til i alt 75 artikler, der blev bragt i DAGBLADET i 1972/73. Enkelte af artiklerne blev gengivet op til fugleskydningsselskabets 200 års jubilæum i 1987.

Som en markering af fugleskydningsselskabets 225 års jubilæum, den 28. august 2012, bliver Arne Jensens artikler nu genudgivet. I nogle tilfælde er historien eller ny viden løbet fra artiklerne, men i respekt for Arne Jensen, bliver alle artiklerne bragt, som de i sin tid blev skrevet af den lune journalist. Bortset fra justeringer af diverse trykfejl, er der ikke rettet et komma i Arne Jensens artikler. For at artiklerne til stadighed kan have et opdateret og korrekt indhold i forhold til nutidens læsere, vil der dog i de fleste tilfælde være tilføjet et supplerende efterskrift til de gamle artikler.

Skulle disse tilføjelser eller korrektioner være mangelfulde eller utilstrækkelige, vil det være meget interessant hvis DAGBLADETS læsere kan supplere.

Foruden de gamle artikler, har redaktøren på fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt, i samarbejde med redaktionsleder på DAGBLADET Lars Ahn Pedersen forøget serien med yderligere 25 artikler. De 100 artikler vil blive bragt i DAGBLADET i de 100 lørdagsaviser der ligger op til jubilæumsdagen.

Fugleskydningsselskabet officielle betegnelse for de gamle klenodier er "skiver", men i fortsat respekt for Arne Jensens ordvalg, vil vi her bibeholde den oprindelige overskrift.

Interesserede læsere kan læse meget mere om det gamle selskab på www.roskildefugleskydning.dk.

Kronet på Vigen Camping

Knoklede med 90 kasser øl, da skydebrødrene hidkaldte deres nye konge

Depotindehavere af Tuborg har i "generationer" været trofaste skydebrødre i fugleskydningsselskabet, hvilket har givet to fuglekonger med helt forskellige motiver over samme tema.

Gennem 87 år var Roskildes Tuborg-mand også et menneske med interesse for byens gamle og ærværdige fugleskydningsselskab. I årene 1917 til 1947 var det Carl Hansen, der med hestetrukne køretøjer bragte grønne trækasser med klirrende flasker ud til de små købmandsforretninger, der i de år lå på næsten hvert gadehjørne. Carl Hansen bestred posten som formand for fugleskydningsselskabet i ni år og nød kongetitlen i 1930. Fra 1947 til sin død i 1972 var Viggo Olsen den lokale ølkusk. Også han var et trofast medlem af fugleskydningsselskabet.

Efter Olsen var det Erik Wibholm der blev den tjenende ånd for byens øltørstige borgere. Erik Wibholm blev fuglekonge i 1988 og valgte et motiv til sin skive, der har ligheder med Carl Hansens skive, men samtidig viser den teknologiske udvikling der skete i de mellemliggende 58 år.

Carl Hansen havde skænket selskabet en skive med et prospekt af fuglekongens daværende ejendom, Allehelgensgade 16. Både på gårdspladsen og ude på Allehelgensgade ses Tuborg ølvogne, trukket af heste. Skiven fra 1988 er en dieseldrevet lastvogn der står parkeret på Stændertorvet med Domkirken og Palæet i baggrunden. Den legendariske tørstige mand på landevejen er indsat med et billede på skiven.

At Erik Wibholm blev ølmand var ikke noget der stod skrevet over hans vugge. Han er født i Kolding i 1938 og boede der i livets første år. I 1941 flyttede familien til Roskilde-egnen, da forældrene skulle overtage driften af en slægtsgård i Gundsøllille. Skolegangen foregik i den

”stråtægte”, hvor man kun gik hver anden dag de første tre år. Senere blev skolegangen afsluttet med en realeksamen fra Roskilde Private Realskole.

Erik Wibholm tog sin uddannelse på Svogerslev Maskinfabrik for at lære at bruge værktøj, og få et indblik i reparation og pasning af datidens moderne maskiner, da det egentlige erhvervsønske var landbruget.

Efter at have aftjent sin værnepligt og en tid som sergent ved Livgarden, blev han forvalter på et gods ud til Kattegat, Barritskov ved Horsens, derefter på Næsgård Agerbrugsskole ved Stubbekøbing for at få den teoretiske ballast. Derefter kom en tid som forvalter, på Glorup Gods på Fyn, og derfra videre til Katholm ved Grenå.

Med et ønske om at blive selvstændig søgte Erik Wibholm en forpagtning ved Tåstrup. Det var gården Kroppedal, godt 20 tønder land, som siden blev museum for Vestegnen, og jorden en del af Vestskoven.

Det blev en god periode på otte år, hvor han både blev gift, stiftede familie og blev etableret. Som nyetableret måtte han kaste sig ud i en mangesidet drift, hvor han også drev meget jord for andre. Det bevirkede, at han kom til at drive en ejendom i udkanten af Roskilde, som var ejet af indehaveren af det lokale Tuborg Depot, Viggo Olsen. En dag blev Erik Wibholm ringet op af Viggo Olsens kone, som fortalte at Viggo Olsen var alvorligt syg, og gerne ville have besøg af Erik Wibholm. Viggo Olsen foreslog at Erik Wibholm skulle blive den næste indehaver af Tuborg depotet i Roskilde. Efter Viggo Olesens død i 1972 overtog Erik Wibholm depotet og drev det med dygtighed i mere end tre årtier.

Ligesom køretøjerne skiftede karakter, blev det også nye tider for depotet. Kårene i Allehelgensgade var ikke tidssvarende. I 17 år havde depotet hjemsted i St. Valby, hvorefter det flyttede til industriområdet i Roskilde-øst i en kæmpebygning, hvor bygningen blev delt med Carlsberg depotet, efter de to store bryggeriers fusion. I dag er der ikke mere Tuborg depot i Roskilde. Salg og distribution af produkterne er helt overtaget af Carlsberg med kun to store distributionscentre i Danmark.

Erik Wibholm deltog ikke i fugleskydningen i 1988 hvor han modtog kongeværdigheden. Det vil ikke kunne lade sig gøre i dag, hvor vedtægterne foreskriver at man skal være til stede ved fugleskydningen og kåringen, samt være tilmeldt skydelisten for at kunne blive kåret til fuglekonge.

Erik Wibholm beskriver dagen således:

"På en varm sommerdag, den 1. tirsdag i juli 1988, med stort ølsalg og ekstra travlt på Tuborg depotet, var jeg med en ølvogn for at hjælpe chaufføren med aflæsning. Det var ellers fugleskydningsdag, men højsommer, ferietid og stadig en del festivaltravlhed gjorde, at jeg havde måttet melde fra. Vi var nået til sidste kunde, Vigen Camping, som netop havde fået leveret 90 kasser Tuborg øl i kælderen. Vi var færdige og skulle lige have en øl med købmanden, da min telefon ringede, klokken var ca. 16.45. Det var min kone, der ringede og sagde, at jeg lige var blevet fuglekonge, og at jeg skulle ringe omgående til kørelærer Knud Hansen fra

Fugleskydningsselskabet oppe i Håndværkerforeningen.

Jeg ringede naturligvis tilbage, og Knud Hansen meddelte mig, at jeg var blevet årets fuglekonge, og jeg skulle komme derop med det samme. Jeg forklarede ham, at jeg havde arbejdstøj på, havde svedt hele dagen som medhjælper på en ølvogn, og at jeg ikke kunne møde "reglementeret" påklædt. Det betød ingen ting, sagde Knud Hansen, de skulle nok skaffe en jakke og et slips, bare jeg kom. Jeg fik min kone til at køre mig derop.

Da jeg kom, var der en meget varm modtagelse til mig med tale og lykønskninger med min nye værdighed. Jeg kvitterede naturligvis med en stor tak for den varme hyldest og bød på en kold omgang Tuborg. Der var en fantastisk god stemning, og det blev sent, inden jeg kom hjem fra en lang, men oplevelsesrig dag".

Erik Wibholm nyder i dag sit otium i St. Valby og er fortsat medlem af fugleskydningsselskabet.

- hb.

Artiklen blev bragt i Dagbladet den 10. marts 2012